

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je kan even veel houden van de ander als van jezelf

“Als je van jezelf houdt, kan je ook van de mensen houden, kan je van de dingen houden, kan je van de aarde houden.

Ga ernaar op zoek om de verwisseling te kennen: jezelf - de ander, de ander - jezelf, en dat het net hetzelfde is, dat je evenveel houdt van de ander als van jezelf.

In het begin kan je het zien als een oefening, als een spelletje, maar uiteindelijk is het iets heel ernstigs, heel diep en heel vanzelfsprekend. En als je het kan, dan sta je in de verwondering, dan sta je ook in het wonder, want dan wordt je leven geopend, geopend voor de werkelijkheid zoals ze door God bedoeld is.

Dan krijg je een totaal ander leven. Dan zal je zien dat energieën stromen, dat ze niet geblokkeerd zijn. Dan zal je zien dat je gezondheid toeneemt en dat je leven open komt voor zoveel meer. Dat je bloeit als een bloem, dat je als een bloem bent die de ziel kent.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(uit hoofdstuk 3: ‘De mens in zijn volheid’) © Mayil.com